

Ριζοκαρπασίτικες Συνταγές

Γεννόπιπτες (Χριστουγεννιάτικο έδεσμα)

Υλικά:

2 κιλά αλεύρι, 2 φλυντζ. ζάχαρη, 3 κουτ. μαστίχα, 3 κουτ. κανέλα, 1 κουτ. γλυκάνισο, 2 κουτ. αλάτι, 4 κουτ. μπέκιν παουτερ (BP), 4-5 κουτ. Srgy, μισό φλυντζ. Λάδι, 2 φακ. μαγιά ή προζύμι, 1 κιλό σουσάμι και ενάμισι γλυντζ. σταφίδες.

α) Ρίχνουμε το σουσάμι σε ζεστό νερό με λίγο χυμό λεμονιού μερικά λεπτά για να μουσκέψει.

β) Ρίχνουμε το αλεύρι στη σκάφη μαζί με το BP, το αλάτι τη μαγιά, τη ζάχαρη, το γλυκάνισο, την κανέλα, τη μαστίχα και τα ανακατεύουμε. Προσθέτουμε το srgy και το λάδι και τα ριζιάζουμε. Ρίχνουμε τέλος το νερό και το ζυμώνουμε καλά μέχρι να γίνει ζύμη μαλακή. Πλάθουμε τις γεννόπιπτες σε μέγεθος μικρού ψωμιού. Τις πασπαλίζουμε με το σουσάμι. Τις σχίζουμε στο γύρω με λεπίδα ή κοφτερό μαχαίρι και από πάνω βάζουμε καμιά δεκαριά σταφίδες πιέζοντάς τις ελαφρά. Τις αφήνουμε για μισή περίπου ώρα σε ζεστό μέρος για να "μπουν". Τις ψήνουμε σε φούρνο 200 βαθμούς για μια ώρα.

Ιστορίες της...Τρασιάς.

Επήεν το Παμπαλλούριν στην χώρα για να φκάλει άδειαν του αυτοκινήτου. Επειδή εν επρολάβενεν να στραφεί πίσω μονομερού, έπρεπε να μείνει μια νύχτα στην χώρα. Επήεν λοιπόν σ' ένα χάνι για να μείνει. Έπιασεν τον ο υπεύθυνος τζιαμέ τζιαι πήρεν τον στο δωμάτιο του. Έτο εν να τζιοιμηθείς δαμέ. Άμαν ιππέσεις να σήσεις το φως. Έκατσεν πασ' την καρκόλαν έβκαλεν τες ταγαροποιίνες, εποτύληξεν το βρακοζώνι, έβκαλεν την βράκαν τζιαι επήεν να ζήσει το φώς. Επήεν τζιαι στάθειν ποκάτω πο την λάμπαν τζιαι άρκεψεν τζιαι φύσαν της. Η λάμπα όμως δεν έσβηνεν. Άμαν είεν τζιαι ποείεζν Έβαλεν τσαέραν για να φτάνει πιο κοντά. Άδικος κόπος όμως. Έτσου, εποφάσισην να πάει να τζιοιμηθεί με το φως αφτούμενο. Μα που να τον εύρει ύπνος με το φως να του φακκά μεσ' τα μάτια. Κατεβάνει που την καρκόλα, βουττά την τσαγκαροποιάν φορεί την της λάμπας, δίνειν την με το ποινόραμμα τζιαι ίσια σκοτείνασε. Έτσου ετζιοιμήθηκεν με την ησυχία του .

Ο Αλήθικας

Μύθοι της Κύπρου (Τα σύκα)

Είχε κάποιον μια φορά και πήγε στα σύκα. Έκοψε αρκετά και στάθηκε και ξεχώρισε τα ψημένα από τα ωμά. Τα ψημένα τα έφαγε και τα ωμά τους κατούρησε. Μετά όμως από αρκετή ώρα και αφού πείνασε λειει: Κάτσε να παρατηρήσω μήπως έχει κανένα ακατούρητο. "Αυτό είναι αυτό δεν είναι....." και στο τέλος τα έφαγε όλα.

(Για εκείνους που χωρίς να σκεφτούν κάνουν πολύ αυστηρή επιλογή στην αρχή αλλά αργότερα μη μπορώντας να τηρήσουν την ίδια αρχή δεχόταν σαν επίλεκτο αυτό που απέρριψαν προηγουμένως)

Λεκό.

Ξέρετε από πού πήρε το όνομά της η ενορία του Λεκού;

Το πρώτο σχολείο που λειτούργησε στο Ριζοκάρπασο ήταν την εποχή της φραγκοκρατίας. Αυτό ήταν στην ενορία του Λεκού. Στα γαλλικά το σχολείο λέγεται **Le Cole**. Έτσι η περιοχή που ήταν το σχολείο ονομαζόταν **Le Cole** για να μετατραπεί αργότερα στα ελληνικά **Λεκό**

Η γλώσσα μας

Λουρικός: Δερμάτινο, πλεχτό, χοντρό σχοινί με το οποίο έδεναν το ξύλινο άροτρο (ξυλάετρο) πάνω στο ξύλο (ζυός -ζυός) που τοποθετούσαν πάνω στο σβέρκο των βοδιών.

Λαπούτι: Εργαλείο (σαν σπάτουλα) τοποθετημένο σε ξύλινο κοντάρι ενάμισι μέτρου περίπου με το οποίον έζιναν τις λάσπες πάνω από τα νια των σιεράλετρων ή των ξυλάετρων που έσερναν τα βόδια. Στην άλλη πλευρά υπήρχε μικρό καρφί με το οποίο κέντριζαν τα βόδια. Το μέρος αυτό ονομαζόταν **βουτζιέντρι**.

Κατάλογος

Παρακαλούμε τους συχωριανούς, που θα εντοπίσουν άλλους συχωριανούς, που δεν θα λάβουν το ενημερωτικό δελτίο μας, να επικοινωνήσουν με το γραμματέα του Σωματείου για να δώσουν όνομα και διεύθυνση ώστε να μπουν στον κατάλογο που ετοιμάζουμε. **Σωματείο το Ριζοκάρπασον. Εγνατίας 44 Πλάτύ Αγλαντιζιάς ΤΤ 2114 Λευκωσία ή Τηλ. 25738389, 22338898 Φαξ. 25738386**



Το Ριζοκάρπασον



Ενημερωτικό δελτίο του σωματείου «Το Ριζοκάρπασον» (Δεκέμβρης 2005) Τεύχος 1

Η Πρώτη έκδοσή μας

Η επιθυμία μας σαν σωματείο να είμαστε όσο το δυνατό πιο τακτικά κοντά στους συχωριανούς, μας ώθησε στην έκδοση αυτού του ενημερωτικού δελτίου. Σκοπός, η τακτική ενημέρωσή σας για τα νέα του **Ριζοκαρπάσου** και των ριζοκαρπασιτών αλλά και η έγκαιρη πληροφόρησή σας για τις εκδηλώσεις που διοργανώνει το Σωματείο μας. Για να μη ξεχνάμε κάτι πρέπει πάντοτε να το έχουμε στο μυαλό μας. Αλίμονο αν ξεχάσουμε το **Ριζοκάρπασο**. Τότε θα χαθούμε. Θα χαθούμε μέσα στο χάος της «νέας» και «σύγχρονης» κοινωνίας. Όλοι μαζί λοιπόν να βάλουμε από ένα μικρό λιθαράκι για να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτό μας τον στόχο. Σίγουρα μπορεί να κάνουμε και λάθη. Δεν είναι από πρόθεση. Σταθείτε δίπλα μας.

Το Ριζοκάρπασο σας Εύχεται



Ευτυχισμένα

Χριστούγεννα

και Καλό Νέο Έτος 2006

Ανυπολόγιστης έκτασης οι καταστροφές που προκάλεσαν τα τουρκικά κατοχικά στρατεύματα στον αρχαιότερο οικισμό της Κύπρου. Ο Οικισμός αυτός βρισκόταν στην νότια πλευρά του Κάστρου στο ανατολικότερο μέρος της Κύπρου. Οι κατακτητές προκειμένου να τοποθετήσουν τις τεράστιες τους τουρκικές σημαίες πάνω στο Κάστρος διάνοιξαν δρόμο για να ανέβουν στην κορυφή του βουνού. Ο οικισμός αυτός ήλθε στο φως το 1972 μετά από ανασκαφές που έγιναν από γαλλικό πανεπιστήμιο.



Επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα του Ριζοκαρπάσου:

www2.cytanet.com.cy/rizokarpaso ή www.rizokarpaso.com

Σχολεία Ριζοκαρπάσου

Πενήντα επτά (57) συνολικά μαθητές φοιτούν φέτος στα σχολεία του Ριζοκαρπάσου: Γυμνάσιο, Δημοτικό και νηπιαγωγείο.

Οι μαθητές που φοιτούν στο γυμνάσιο για τη σχολική χρονιά 2005-2006 είναι:

Στ' Τάξη: Τρεις (3) Ε' Τάξη: Τέσσερις (4) Δ' Τάξη: Επτά (7) Γ' Τάξη: Ένδεκα (11)

Β' Τάξη: Δύο (2) Α' Τάξη: Έξι (6)

Σύνολο: Τριάντα τρεις (33) γυμνασιόπαιδες

Στο γυμνάσιο διδάσκουν είκοσι τρεις (23) καθηγητές (οι περισσότεροι ορισμένες μόνο ώρες)

Μαθητές του Δημοτικού:

Δεκατρείς (13)

Στο δημοτικό διδάσκουν δύο (2) δάσκαλοι.

Νηπιαγωγείο:

Ένδεκα (11)

Στο νηπιαγωγείο διδάσκει μια (1) νηπιαγωγός.

Το γυμνάσιο στεγάζεται στο πρώην Δημοτικό Παρθεναγωγείο και το Δημοτικό μαζί με το Νηπιαγωγείο στεγάζονται στο πρώην Δημοτικό Αρρεναγωγείο. Το κτίριο του Γυμνασίου Ριζοκαρπάσου χρησιμοποιείται από το κατοχικό καθεστώς για δημοτικό όπου φοιτούν τα παιδιά των εποίκων.



Το πρώτο έμβλημα του Ελληνικού Γυμνασίου Ριζοκαρπάσου



Το νέο Έμβλημα του Γυμνασίου Ριζοκαρπάσου με την εικόνα του ευεργέτη του Απ. Ανδρέα. Το τοποθετούσαν οι μαθητές και οι μαθήτριες στο πέτο τους από το 1965.



Δυσάτσιν



Οι σταυροί μας



Ξυλάλετρο και ζυός



Ζυμπίλι



Για προμήθεια του βιβλίου
Τηλ. 25722411 ή
99645773 κύριον
Χριστόδουλο Πίτρακκον.

Παναγής Δ. Πίτρακκος Λαϊκός ποιητής

Ο Παναγής Πίτρακκος γεννήθηκε στο Ριζοκάρπασο στις 16 Ιανουαρίου του 1906. Πέθανε τον Ιανουάριο του 1987 σε ηλικία 81 ετών. Πατέρας του ήταν ο Δημήτρης Πίτρακκος και μητέρα του η η Κυριακού Κουτσουκούτα. Ήταν το πρώτο παιδί μιας πολυμελούς οικογένειας από 7 παιδιά...

**Εν πο το Καρπάσιν το παππογεννικόν μου
τζιαί Παναγής τζιαί Πίτρακκος εν το επίθετόν μου.
Έχω τζι' άλλον επίθετον που με λαλούσιν Μάον, αμ' έχω πέντισην
πολλήν, κτιμούν με νούσιμοι-πελλοί όποιον χωρκόν τζι' αν πάω.**

Ήρτα με βάση να στραφώ... Επίσκεψη στις ελεύθερες περιοχές. (Σελ. 23)

Ήρτα με βάση να στραφώ τζιαί στο χωρκόν να πάω
τζι' έφαν τον η πονηρκά τον Παναήν τον Μάον
Εγιώ' ρκουμουν χαρούδμενος τραουδιστός τζι' γέλον
τζιαί έβκαλα τ' αμμάδκια μου έτσου χωρίς να θέλω.
Έβκαλα μιαν ταυτότητα σπίτιν πως εν να πιάσω
τζιαί πο την πράσινη γραμμήν εν ημπορώ να περάσω,
τζι' έκοψεν τζ' η κοτζιάκαρι τζαιε κάτω μανισή της
μα τι να κάμω ο φτωχός, ιδέα εν δική της,
ας κάμει ότι έκαμε τζιαί ο Μελαναρκίτης....

Ανακοίνωση Σωματείων Ριζοκαρπάσου.

Αντιπροσωπεία των Οργανώσεων και Σωματείων της Καρπασίας είχε σήμερα το πρωί συνάντηση με τον Ύπατο Αρμοστή της Βρετανίας στην Κύπρο, Πήτερ Μίλετ, κατά την οποία συζητήθηκε σε έκταση και λεπτομέρεια το θέμα της Χερσονήσου Καρπασίας και τα στοιχεία ιδιαιτερότητας της περιοχής, τα οποία πρέπει να ληφθούν υπόψη σε ενδεχόμενη λύση του Κυπριακού.

Οι εκπρόσωποι της Καρπασίας έθεσαν στο Βρετανό Ύπατο Αρμοστή -υπό την ιδιότητα του και ως Πρέσβης προεδρεύουσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης χώρας μέχρι τις 31/12/2005- σειρά εισηγήσεων και απόψεων, τις οποίες ο κύριος Μίλετ χαρακτήρισε πολύ χρήσιμες, ενημερωτικές και προπάντων εποικοδομητικές.

Συγκεκριμένα οι Καρπασίτες επανέφεραν στο προσκήνιο ιδέες που συζητήθηκαν κατά καιρούς στο παρελθόν, από το 1977, για δημιουργία τρίτης Ζώνης υπό την Κεντρική Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση, που να περιλαμβάνει ολόκληρη την Χερσόνησο, από την Ακανθού, τις Μάντρες και το Τρίκωμο ενώ παράλληλα για τα τέσσερα χωριά του ανατολικού τμήματος της Καρπασίας -Ριζοκάρπασον, Αιγιαλούσα, Αγία Τριάδα και Μελάναρκα- να ισχύει το Σχέδιο Ανάν 3, που προνοούσε να τεθούν υπό ελληνική διοίκηση.

Κατά τη συνάντηση δόθηκε έμφαση στη Συμφωνία της 3ης Βιέννης της 2/8/1975, στην παραμονή ελληνικού στοιχείου, στην έκταση των ακτογραμμών, την ύπαρξη του πρώτου προσκυνήματος της Χριστιανοσύνης στην Κύπρο (Απόστολος Ανδρέας), δεδομένα που δεν μπορεί να παρακαμφθούν. Ο Βρετανός επίσης επέδειξε μεγάλο ενδιαφέρον, έκαμε χρήσιμη εισηγήσεις και διαβεβαίωσε ότι η περίπτωση της Καρπασίας (πρέπει να) τυχάνει ειδικού χειρισμού. υπέδειξε εν τούτοις ότι δεν διαφαίνονται εξελίξεις για σύντομη επανάληψη των προσπαθειών για λύση. Η πρωτοβουλία -τόνισε- πρέπει να προέλθει από την Κυπριακή κυβέρνηση και την ηγεσία της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Συμφωνήθηκε να συνεχιστούν οι επαφές Καρπασιτών με τον Βρετανό Ύπατο Αρμοστή για το ειδικό θέμα της Καρπασίας.

Λευκωσία 15/11/2005